

# Amateuraeronauten

XiaoXiao Xu portretteert Chinese boeren met hun doe-het-zelfvliegtuigjes p.50

De vPRO selecteert p.54



Yuan Xiangqiu's droom is een vliegtuig te bouwen dat over Tiantai Mountain kan vliegen. Dat is nog niet gelukt. Als troost heet zijn kleinkind Chen Xiang (morgenvlucht) – omdat hij zijn vliegtuigjes altijd 's morgens test. – © Xiaoxiao Xu

360 | Amsterdam

Van 15 september t/m 30 oktober 2016 vindt de zevende editie van het BredaPhoto International Photo Festival plaats in Breda. Meer dan zeventig fotografen uit binnen- en buitenland exposeren overal in de stad. 360 koos het werk van de Chinese fotografe Xiaoxiao Xu.

Xiaoxiao Xu volgde acht Chinese boeren en fotografeerde hun pogingen om met zelf ontworpen vleugels te vliegen. Xu raakte gefascineerd door de eigengereidheid van de boeren, die op het balkon of in de garage eindeloos aan hun vliegtuigjes bouwen met gerecyclede materialen en huis-, tuin- en keukengereedschap. Een aantal lukt het om *airborne* te raken. Anderen crashen keer op keer. Maar dat mag de pret niet drukken, want bij deze hobby is het opstaan belangrijker dan de val. Sommige ontwerpen zijn zo goed dat ze worden erkend door de professionele luchtvaart. Maar dat is bijzaak; het doel van de hobbyisten is om te blijven zoeken naar betere, lichtere en goedkopere manieren om te vliegen. ■



Schets van de helikopter van Zhang Dousan.



Wang Qiang is kapper, net als de rest van zijn familie, maar wil het liefst alleen maar vliegen. Dit vliegtuig is gebouwd van materiaal dat hij bij elkaar sprokkelde. Na iedere crash verbetert hij het model. – © Xiaoxiao Xu



Schetsen van Wang Qiang (1976). Het vliegtuig waarover hij droomt heeft een houten propeller, een open cockpit en een stalen frame met aluminium structuur.



Schetsen van Wang Qiang. Zijn eerste vliegtuigje kostte nog geen 10.000 yuan [1340 euro]; hij wist dat het model niet perfect was en als brandhout zou eindigen.



XIAOXIAO XU

Xiaoxiao Xu is geboren in Qingtian, in het zuidoosten van China. Op haar veertiende kwam ze naar Nederland, waar haar moeder al een paar jaar woonde. Ze studeerde in 2009 cum laude af aan de Fotoacademie in Amsterdam en won sindsdien een aantal prijzen. Haar fotoboek 'Aeronautics in the Backyard' wordt bij BredaPhoto gepresenteerd.



Boven: He Dongbiao (1973) in zijn op maat gemaakte, zelfgebouwde helikopter. – © Xiaoxiao Xu

– © Xiaoxiao Xu



Jin Shaozhi in zijn vliegtuig met stalen frame en aluminium buizen. – © Xiaoxiao Xu



Bouwtekening van het vliegtuig van Jin Shaozhi.